

“de SCHAKEL”



***DOOPSGEZINDE
GEMEENTE
WOLVEGA***

April/mei 2023

Bijbelrooster

	April	Mei
1	Numeri 27:12-23	Nehemia 9:9-17
2	Matteüs 21:1-9	Nehemia 9:18-28
3	Matteüs 21:10-17	Nehemia 9:29-37
4	Psalm 120	Nehemia 10:1-34
5	Matteüs 26:1-16	Nehemia 10:35-40
6	Matteüs 26:17-75	Psalm 149
7	Matteüs 27:1-56	Nehemia 12:27-43
8	Matteüs 27:57-66	Nehemia 12:44-13:3
9	Matteüs 28:1-15	Nehemia 13:4-14
10	Matteüs 28:16-20	Nehemia 13:15-22
11	Psalm 139:1-12	Nehemia 13:23-31
12	Psalm 139:13-24	Psalm 26
13	Nehemia 1:1-11	Jakobus 1:1-18
14	Nehemia 2:1-10	Jakobus 1:19-27
15	Nehemia 2:11-20	Jakobus 2:1-13
16	Nehemia 3:1-10	Jakobus 2:14-26
17	Nehemia 3:11-21	Psalm 68:1-19
18	Nehemia 3:22-32	Psalm 68:20-36
19	Nehemia 3:33-4:8	Jakobus 3:1-12
20	Nehemia 4:9-17	Jakobus 3:13-18
21	Nehemia 5:1-13	Psalm 39
22	Nehemia 5:14-19	Jakobus 4:1-10
23	Psalm 23	Jakobus 4:11-17
24	Nehemia 6:1-9	Jakobus 5:1-6
25	Nehemia 6:10-19	Jakobus 5:7-12
26	Nehemia 7:1-7a	Jakobus 5:13-20
27	Nehemia 7:61-72a	Psalm 119:1-8
28	Nehemia 7:72b-8:12	Psalm 119:9-16
29	Nehemia 8:13-18	Spreuken 23:1-11
30	Nehemia 9:1-8	Spreuken 23:12-21
31		Spreuken 23:22-35

De kopij voor de volgende Schakel inleveren vóór 22 april

“DE SCHAKEL”, 56e JAARGANG april/mei 2023
DOOPSGEZINDE GEMEENTE WOLVEGA e.o.



Kerkdiensten

- 2 april 9:30 uur Zr. Marta Prins
6 april 19:00 uur Zr. Marta Prins Avondmaal
9 april 9:30 uur Zr. Marta Prins Paasviering
23 april 9:30 uur Br. Wietse Prins
4 mei 18:45 uur Zr. Marta Prins Herdenking
7 mei 9:30 uur Zr. Marta Prins Radiokerkdienst
21 mei 9:30 uur Zr. Flora Visser
28 mei 10:00 uur Zr. Marta Prins Hagenpreek in de Knipe
Pinksterviering
11 juni 9:30 uur Zr. Marta Prins

Jarigen



Van harte gefeliciteerd!

Pasen en Pinksteren

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat is zo'n uitdrukking die mensen wel eens gebruiken. En we bedoelen dan, dat het nooit zal gebeuren. Pasen is een feest. Het feest van de opstanding. Pinksteren is een feest. Het feest van de geest, zeg ik altijd maar. En in het jaar vallen ze nooit op dezelfde dag.

Pinksteren valt vijftig dagen na Pasen. Met Pasen gaat Maria naar het graf van Jezus en ontdekt dat dat graf leeg is. We kunnen allemaal invoelen hoe schokkend dat voor Maria moet zijn geweest. Ze was nauw verbonden met Jezus. Een hele tijd is ze door het land getrokken met Jezus en de discipelen.

Ze zijn naar Jeruzalem gegaan om Pésach te vieren. En daar slaat de stemming om. Er zijn medestanders. Zij verwelkomen de groep bij de poort. Zij zien Jezus als de redder van het volk dat in onderdrukking leeft. Zijn zien in Hem zelfs een koning. Er zijn ook critici. Er zijn tegenstanders. Er rijzen vragen over de boodschap die Jezus brengt. Wat is zijn visie en wat is zijn doel? De sfeer wordt broeierig en het wordt moeilijk om de juiste keuzes te maken. Het wordt een akelige laatste week, die wij inmiddels de stille week zijn gaan noemen.

Ze eten samen, maar waken wordt veel moeilijker. Uiteindelijk moet Maria toezien hoe Jezus wordt gekruisigd. Totaal geschokt moet ze dit verwerken. De boodschap van Jezus, zijn visie, zoekt na in haar geest.

Met Pinksteren gaat het over de geest. Over dat wat is als wind en vuur. Over dat wat je voelt, maar niet ziet. De geest kwam over mensen en zij werden enthousiast. Zo ontstond de eerste groep mensen die zich volgelingen noemden van Jezus.

Mensen die de eerste gemeente vormden.

Misschien voelde Maria die geest al op die morgen dat ze bij het graf kwam. Zij voelde misschien de geest van Jezus. Zij



voelde wat Hij haar nagelaten had. De herinneringen namen bezit van haar. En zo kon zij zelf de moed en de kracht vinden om op te staan. Zijn geest gaf haar daartoe de kracht. Zijn geest gaf haar het enthousiasme terug voor zijn visie. Zijn leven moest doorgaan in hen. Zij moesten zijn boodschap uitdragen en doorvertellen. Zij moesten leven zoals Hij dat gewild zou hebben. En daarmee komt dus de geest over hen. Bij Maria gebeurt dat het eerst. Misschien wel omdat zij zo dicht bij Hem stond. Bij de discipelen moet het nog even bezinken. Maar uiteindelijk met Pinksteren zijn ook zij er klaar voor. Dan is hún geest rijp voor het ontvangen van de Heilige Geest. Misschien viel voor Maria Pasen en Pinksteren wel op één dag. En dan niet in de betekenis dat het nooit gebeurde. Het gebeurde in haar zelf. Het gebeurde in haar geest.

Marta

Wel en wee

heeft het erg moeilijk na haar beroertes en daarbovenop nog corona. Nu revalideert ze in De Linde in Heerenveen. Op afd. 1, kamer 19. Ook br. Wiebe kreeg corona. Hij is weer beter en gaat soms meerdere keren naar Nel.

is geopereerd aan zijn blaasprobleem. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

is weer thuis na haar knieoperatie. Ook met haar is het goed. We konden haar al weer in de kerk begroeten.

heeft veel te lage bloedwaarden als gevolg van haar medicijnen tegen de kanker. De schouder gaat vooruit.

- De corona en andere virussen hadden het in maart gemunt op ons:

moesten er aan geloven.

-Na al dat wee is er ook vrolijk nieuws:
29 april hun 40^e trouwdag.

vieren op

*We denken aan alle zieken en hopen en bidden voor
voorspoedig herstel.*



VOEDSELBANKEN.NL

Oog voor voedsel · Hart voor mensen

We willen wel, maar vergeten het vaak. Toch hier weer even een aansporing om wat in het mandje voor in de kerk te deponeren.

April: Houdbare melk, koffiemelk (in ¼ of ½ liter flesje of pakje)

Mei: groente in pot/blik (groot en klein), stazakken
bonenschotel, tortilla's , dressing voor salade.

Janny brengt het graag voor ons naar de voedselbank, zodat het daar uitgedeeld kan worden.

Schakel

De Schakel verbindt ons. Dat doet dat blaadje echter niet gratis. Eén keer per jaar wat overmaken vergeet je gauw. Daarom herinneren wij u er nog even aan, dat het wel plezierig is als er betaald wordt voor dat fijne blaadje dat ons verbindt.

Dus niet vergeten!! Even 20 euro overmaken als u dat nog niet gedaan hebt.

Website

De website is in de lucht! We hebben dit al gevierd in februari. Er moet nog het één en ander aan gesleuteld worden om het een nog mooiere uitstraling te geven en er voor te zorgen dat de berichten, die er op staan een logische plaats krijgen. Het adres is: <https://dgvolvega.doopsgezind.nl/>



4 mei herdenkingsdienst

Voorafgaande aan de plechtigheid op de begraafplaats, is er een kerkdienst die verzorgd zal worden door de Doopsgezinde gemeente en ook gehouden wordt in de Doopsgezinde kerk aan de Hoofdstraat West 13 in Wolvega. Deze is toegankelijk voor iedereen.

Voorganger is Marta Prins. Organist Klaas Pesman zorgt voor de muzikale omlijsting.

De dienst begint om 18.45 en duurt tot 19.30. Daarna is nog tijd om naar de begraafplaats te gaan voor de herdenking aldaar.

Herdenken doe je samen. Verbonden met het verleden en gericht op de toekomst. Vrijheid geef je door.

Onze gemeente vindt het belangrijk dat er ook in kerkelijk verband, aandacht blijft voor het herdenken van hen die hun leven gaven, slachtoffer werden, in de Tweede Wereldoorlog.

Ook denken we aan andere oorlogen.

Zeker in het afgelopen jaar is maar weer eens duidelijk geworden hoe er zomaar oorlog kan ontstaan. In ons eigen Europa nog wel. Zó dichtbij. De gruwelen trekken voorbij op onze beeldschermen. We kunnen erover lezen in de kranten.

Laten we hopen dat men daar gauw bevrijd wordt van deze kwelling en dat er vrede mag komen.

Marta



Pinksteren naar buiten



Met de wind om je oren de geest van Pinksteren voelen. Dat gaan we doen.

We gaan samen met de gemeente De Knipe Pinksteren vieren. De pinksterdienst is dit jaar een hagenpreek. We mogen bij broeder Johannes Gietema 'op it hiem' onze dienst houden. Hij woont aan de Meijerweg 32 in De Knipe. Dit is de doorgaande weg.

We beginnen op de tijd die voor De Knipe gewoon is: om 10.00 uur.

De wind: daar zorgt de natuur wel voor. Een zuchtje is genoeg. Het vuur: dat moet uit ons zelf komen.

Geen wereldgebedsdag

Misschien hebben jullie het zelf al ontdekt, maar er komt geen wereldgebedsdag meer in Sickengoord.

In de coronatijd is er veel veranderd. Alles moet nu via de computer worden voorbereid. Via youtube moest alles worden geregeld. Er was geen kaderdag meer ter voorbereiding. Onze voorzitter liet niets meer van zich horen.

De andere vier bestuursleden van de wereldgebedsdag hebben besloten het maar af te schaffen. De animo van bezoekers werd de laatste jaren al veel kleiner.

Jammer genoeg is het afgelopen. Ik had het destijds overgenomen van Bep Ruben. Zij heeft er ook altijd veel voor gedaan.

Ik vond het mooi om ook iets te doen voor mensen in andere landen. Helaas is het voorbij.

Janny de Boer

In memoriam Lize Bosscha- Winia

Onze oudste zuster, Lize Bosscha - Winia, is op 99-jarige leeftijd overleden. Al een aantal jaren hoopte ze dat ze op een keer na een nacht niet meer wakker zou worden. En zo is het gegaan. De laatste tijd sliep ze voornamelijk en zo is ze langzaam aan naar de dood toe geslapen.

Haar man Johannes was actief in de gemeente. Lize zelf was na zijn overlijden niet meer zo in de gemeente aanwezig. De zusterkring was wel belangrijk voor haar. De onderlinge band deed haar goed. De zusters kwamen als kring bij elkaar en soms ook wel met een paar bij elkaar thuis.

De laatste jaren werd haar dementie steeds erger. Bij de weeksluitingen in Sickengoord was ze lang aanwezig, maar de laatste tijd miste ik haar.

Ze vertelde tijdens onze gesprekjes vaak over allerlei handwerkjes en over de tijd van vroeger toen ze zo hard gewerkt had.

Rustig is Lize ingeslapen. Haar eeuwige slaap. Dat ze moge rusten in vrede.

In memoriam Allo van der Wal

De Schakel was de schakel die Allo van der Wal verbond met de Doopsgezinde gemeente. Hij bleef op de hoogte en een beetje verbonden met de gemeente.

Op 20 maart is hij overleden.

Vroeger hadden ze een winkel schuin tegenover de vermaning. Op de hoek met de Merelstraat. Zijn grootouders hebben in de kosterwoning achter de kerk gewoond.

Op open dagen kwam hij nog wel eens binnenwandelen en vertelde over vroeger. Wij wensen zijn naasten sterkte toe in de komende tijd.

Vermaningspad 2023

De Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS) organiseert in samenwerking met de doopsgezinde gemeenten van Berlitsum, Hallum, Leeuwarden en Stiens het jaarlijkse Vermaningspad op Hemelvaartsdag 2023. Ook de oude vermaning van Oudebildtzijl is in de route opgenomen. Het thema van het Vermaningspad is: *Een wereld van verschil*.

Zoals elk jaar zijn ook dit jaar weer een fietsroute en een autoroute uitgezet, die voeren langs verschillende vermaningen: *het Vermaningspad*. Ditmaal in het noordwestelijk deel van de provincie Fryslân. In alle vermaningen is koffie en thee te krijgen en in Oudebildtzijl wordt soep geserveerd.

Deelname aan het Vermaningspad kost € 10.- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en soep. Iedereen neemt zelf zijn eigen broodjes mee voor de lunch.

De route voert de fietsers grotendeel via de fietsknooppunten. De totale lengte is voor hen circa 50 kilometer. De automobilisten rijden via speciaal uitgezette autoroute van circa 80 kilometer. De route voert door het gebied dat Het Bildt heet, en verbindt de beide voormalige oevers van de Middelsee.

Aan het eind van de dag wordt een vesper gehouden in de vermaning van Leeuwarden. Dominee Tjitske Hiemstra zal in deze dienst voorgaan.

We hopen op een dag vol van verhalen, nieuwe en hernieuwde contacten en ontmoetingen. Iedereen is van harte welkom in dit mooie deel van Friesland, waarin het landschap en de cultuur het verschil maken.

Inschrijven voor deze dag

Graag ziet de organisatie dat de deelnemers zich vooraf inschrijven. Dat is belangrijk voor de hoeveelheid soep die wordt bereid, en biedt inzicht in de belangstelling. Inschrijven voor deze dag kan tot 10 mei per mail: fdsfriesland@gmail.com. Uw betaling (à € 10.- per persoon) ontvangen wij graag ook vóór 10 mei op rekening NL20 RABO 0146 4583 46 t.n.v. Friese Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van Vermaningpad 2023, uw naam en woonplaats.

De start

De start is bij Autobedrijf van der Horst, Alexanders Cohenweg 1, 8914 BG Leeuwarden van 09.00 tot 10.30 uur, waar koffie en thee met wat lekkers voor u klaarstaan.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij zr. Rita Grolleman: frieslandfds@gmail.com of per telefoon: 06 1288 0237.



Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.

Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.

Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.

En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan het ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.

Amen

Harmke Heuver

(Gebed uit Petrus Nieuwsbrief 20 aug 2021)

**Uitnodiging
voor de Rekenmiddag
dinsdag 11 april 2023
aanvang 14:00 uur in de kerk**

Agenda

1. Opening
2. Wijdingswoord
3. Mededelingen
4. Notulen van de vorige vergadering
5. Jaarverslag van de boekhouder
6. Jaarverslag van de gemeente
7. Subsidie bij ADS
8. Rondvraag
9. Sluiting

Graag nodigen wij leden, vrienden en belangstellenden uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Voor eventueel vervoer kunt u bellen met fam. Prins.
Tel.: 0514 - 563602



Uitspraken van Mahatma Gandhi

Een kleine groep vastberaden zielen,
gedreven door rotsvast vertrouwen,
kan de loop van de geschiedenis verleggen.

Onze kracht is niet
dat we de wereld kunnen veranderen,
maar dat we onszelf veranderen.

Kracht komt niet voort uit fysiek vermogen,
maar uit een onverzettelijke wil.

Geweldloosheid is
niet het wapen van de zwakkeren,
het is het wapen van de moedigsten.

Religies zijn er niet om mensen te verdelen,
ze zijn er om hen te verbinden.



Film

Bij de gesprekskring gaan we kijken naar een film op 17 april om half 8.

De film heet 'Seven points on earth' en gaat over doopsgezinde boeren op zeven plekken op de wereld. Eén van die boeren is Jakob van der Hoek die afgelopen zomer bij ons te gast was.

We nodigen u allemaal uit om mee te kijken. Ook iedereen die anders niet bij de gesprekskring aanwezig is is van harte welkom.

17 april, half 8

Film: Seven points on earth

Van harte welkom!!!



Gesprekskring

In april gaan we een film bekijken.

In mei komen we bij elkaar op de 15e. Het is onze slotavond van dit seizoen.

Die avond gaan we ons afgelopen jaar evalueren en we gaan min of meer ook Rudie eren. We gaan echt voedsel en geestelijk voedsel combineren, zoals we deden bij het 'Ite met de mennonieten'.

We beginnen om half 7 en gaan samen eten met tussendoor wat geestelijk voer.



KERK EN SAMENLEVING

RADIOPROGRAMMA ELKE ZONDAGAVOND OP RADIO WESTSTELLINGWERF CENTRAAL.

Zendfrequenties: Wolvega e.o. 105.0 Mhz.
Noordwolde e.o. 107.4 Mhz.
Kabel 104.5 Mhz.

19.00-20.00 uur Uitzending van de radio kerkdienst
20.00-21.00 uur "In de Korenschuur" (muziekprogramma)

Datum	Gemeente	Presentatie
02-04-23	Mirt	Wil
09-04-23	PKN Wolvega	Seppie
16-04-23	Maranatha	Alie
23-04-23	Lindestede	Baudy
30-04-23	Oldelamer	Gaby
07-05-23	Doopsgez. Kerk	Fokje
14-05-23	Ter Holten	Seppie
21-05-23	Boyl	Alie
28-05-23	Oldeberkoop	Wil
04-06-23	Kerk Noordwolde	Baudy



ADRESSEN

DOOPSGEZINDE GEMEENTE WOLVEGA E.O.

Vermaning: Hoofdstraat West 13, 8471HP Wolvega

Kerkdiensten: Eens per 2 weken om 9.30 uur

Pastoraal werker: M. Prins
Buren 10, 8536TJ Oosterzee
tel: 0514-563602
marta.prins@hotmail.com

Coördinatie/contact: Fam. Prins
marta.prins@hotmail.com

Boekhouder: K. Pesman
Deken Scholtenstraat 7, 8472AJ Wolvega
Tel. 0561-617496 / 06-133 95 740
k.pesman@home.nl
Rek.NL33RABO0371909295
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Wolvega

Organist: K. Pesman
Deken Scholtenstraat 7, 8472AJ Wolvega
tel.0561-617496/ 06-133 95 740
k.pesman@home.nl

Zusterkring: M. Prins
Adres: zie pastoraal werker

Redactie Schakel: H. Prins en anderen
tradibon@live.com

Doopsgezinde gemeente Wolvega

De kerk waar



telt!

*Iedereen is van harte welkom bij onze diensten
eens per 2 weken om 9:30 uur
in de Vermaning aan de Hoofdstraat-West 13*